



Konus en gezellig



INTERIEURSTYLISTE NICKY GOOSSENS: NOG ELKE KEER ONTROERD

Al meer dan tien jaar is Nicky Goossens professioneel interieurstyliste. De familie Witte uit Heusden bij Gent deed een beroep op haar expertise en heeft het zich nog geen moment beklagd. De dochters Yasmin en Nadja vinden het resultaat zo mooi dat ze mama smeekten om Nicky nu ook hun kamers en badkamer te laten aanpakken.

TEKST: MARIE MASUREEL • FOTOGRAFIE: MICHÈLE FRANCKEN



In deze woning woont de familie Witte al meer dan twaalf jaar. De woorden 'knus' en 'gezellig' schieten ons meteen te binnen, maar zo is het maar sinds kort. Mama Ingrid heeft een job met veel verantwoordelijkheid en vond het moeilijk om 's avonds tot rust te komen. Een nieuw interieur moest daar voor zorgen. Een bevriend koppel had voor hun inrichting de hulp ingeroepen van Nicky Goossens. Toen Ingrid zag wat een metamorfose die woning had ondergaan, twijfelde ze geen moment en nam ze contact op met de styliste.

STALENBOEK IN DE AANSLAG

"De eerste keer dat Nicky hier binnenkwam, leek het of ze hier kwam wonen. Ze had verschillende koffers bij. Bleek dat daar allemaal boeken met stalen in zaten. Eerst doorliep ze een hele tijd alle woonruimtes. Je zag haar gewoon nadenken. Daarna vertelde ze hoe zij de nieuwe inrichting zag. Ze toverde haar boeken vol stalen boven en gaf ideeën over gordijnen, verf,

*Ze toverde haar boeken
vol stalen boven en gaf
ideeën over gordijnen,
verf, zetelstof en tapijten.*



zetelstof en tapijten. Ze vond dat mijn huis onrust uitstraalde. Er waren wel veel mooie stukken aanwezig, maar de combinatie zorgde niet voor een harmonieuze sfeer. Nadat ze de juiste maten genomen had en de offertes voor het schrijnwerk, gordijnen en het schilderwerk had gevraagd, zijn we een hele dag samen gaan kiezen in een professionele toonzaal. Met de gekozen stalen in aanslag konden we mooi zien wat bij de rest zou passen."

VERTROUWEN IS HET KERNWOORD

Nicky werkt met vaste mensen die haar ideeën voor het schrijnwerk uitvoeren. "Ik heb vakmensen nodig met wie het echt klikt. Ik ben geen interieurarchitect, maar een interieurstylist. Ik teken geen plannen, maar geef ideeën. Daarom heb ik schrijnwerkers nodig die zonder tekeningen kunnen uitvoeren wat ik bedoel, en dat vereist dat we op dezelfde golflengte zitten. Ik werk graag met lambriseringen en bogen, en zorg ook altijd voor veel ingemaakte kasten. Bergruimte heb je immers nooit teveel. En als die kasten mooi afgewerkt worden met een



sierlijst bijvoorbeeld en in een mooie, neutrale kleur geschilderd zijn, is het resultaat altijd rustgevend en ordelijk. Dit huis had oorspronkelijk een inkomhal die dubbel zo groot was als nu. Ruim, dat wel, maar er was geen bergruimte. Er stond een kapstok met de jassen op, en alles gaf nogal een chaotische indruk. Ik stelde Ingrid voor om in de hal een valse wand te installeren met ingemaakte kasten en een inloopkast naar de woonkamer. Dit neemt natuurlijk een deel van de ruimte in beslag en Ingrid was ongerust dat het te benauwd zou zijn. Ik heb haar echt moeten overtuigen om een deel van haar ruimte in te leveren, maar ze vertrouwde me en het resultaat is prachtig. Het is veel overzichtelijker en ordelijk. Bovendien wordt nu je blik onmiddellijk getrokken naar het prachtige schilderij uit de zeventiende eeuw dat ze al had." Dat er niet altijd breekwerk aan te pas moet komen, bewijst de keuken. Oorspronkelijk waren de keukenkasten wit gelakt. Hoewel dat niet paste bij Nicky's stijl, werd er niet geopteerd voor een compleet nieuwe keuken, maar werden de kasten in een nieuw kleedje gestoken. Een matte verf, nieuwe handgrepen en een lambrisering als spatwand in de plaats van witte tegel-



Harmonie is alles.
Ik speel wel met lichte
en donkere kleuren,
maar het contrast
is nooit erg groot.

tjes, zorgden voor een nieuwe look. "Zo zie je maar dat je niet altijd grote kosten moet doen." Voor de verf werkt Nicky graag met de tinten van Flamant. "Ze zijn erg mat en geven een mooi, warm effect. Hier heb ik in de woonkamer geopteerd voor zinc en cathédrale, en in de keuken kozen we mistral."

ALLES IN HARMONIE

In een tweede fase pakte Nicky ook de ouderlijke slaapkamer en badkamer aan. Ook hier werd heel wat ingemaakte bergruimte voorzien. Er werd een hoge lambrisering gemaakt en aan beide zijden van het bed een soort zuil met een bergruimte in, in de plaats van nachttafeltjes. Naar de badkamer toe kwam er een schuifdeur in vergrijsde eik, in de vorm van een boog. De brede eikenhouten plankenvloer werd ook naar de badkamer doorgetrokken. Er werd een nieuw badkamermeubel geplaatst en de spiegel die er al hing, kreeg door een patina een tweede leven.



Zelfs de kerstdecoratie
gaat qua kleur helemaal
mee met de tinten.

“Harmonie is alles. Ik speel wel met lichte en donkere kleuren, maar het contrast is nooit erg groot. Het is niet mijn bedoeling om te choqueren of om felle kleuren te gebruiken als blikvanger. Zelfs de kerstdecoratie gaat qua kleur helemaal mee met de tinten van muren en stoffen.”

COMPLEET OVERWELDIG EN VERRAST

Dochters Yasmin en Nadja kijken al uit naar volgend jaar, want dan komen ook hun kamers en badkamer aan de beurt. “De gezinnen met wie ik werk zijn dan wel klanten, maar omdat je vaak maandenlang deel uitmaakt van hun leven, liggen ze je toch nauw aan het hart.

Ik krijg de grootste voldoening wanneer ik het gezin vraag een dagje op stap te gaan, nadat de schrijnwerker en de schilder klaar zijn. Dan hang ik de passende gordijnen op en laat ik alle meubels binnen brengen die we samen uitgekozen hebben. De mensen hebben wel al alles in de toonzaal gezien, maar wanneer ik de meubels een plaatsje geef, de decoratieve objecten schik, de kaarsjes aansteek en het gezin daarna weer thuis komt, zijn ze altijd volledig overweldigd. Ze zijn vaak ontroerd en soms vallen ze in mijn armen. Zo overdonderd zijn ze dat hun huis zo mooi is geworden. Voor mij is dat elke keer weer ook een moment van ontroering. Om te zien hoe dankbaar de mensen zijn, alleen al daarvoor doe ik het zo graag.”

Ingrid knikt instemmend. “Nu overkomt het me soms dat ik ‘s avonds in de zetel in slaap val. Dat zou vroeger nooit gebeurd zijn. Dat alleen al zegt voor mij hoe dit interieur nu rust brengt in mijn leven.”

Interieurstyliste Nicky Goossens, tel. +32(0)495.363.208, www.nickygoossens.be